

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No. 18

Vrijdag 29 september 2023

Meditatie

De comeback van de hel

Dat is de titel die boven de column van Stevo Akkerman staat in de editie van Trouw, maandag 18 september. In deze column laat hij merken dat hij zich afvraagt of hij het erover moet hebben...

Prof. dr. Arnold Huijgen, die een boeiend boek over bijbellezen en over Maria schreef, pleitte ervoor in zijn oratie voor de Protestantse Theologische Universiteit om de 'hel terug te brengen in de prediking...'

Door vragen vanuit het uitvaartpastoraat worstel ik zelf ook met de vraag: moet ik de hel weer ter sprake brengen en hoe doe ik dat zo dat mensen de warmte, het vuur van de Geest ervaren, hun hart verwarmd wordt i.p.v. dat het angstzweet ze uitbreekt?

Mijn allereerste pastorale gesprek dat ik voerde ging over de hel. Deze mevrouw had haar man verloren tijdens een represaille van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een van de oprichters van het dagblad Trouw. Maar dat wist ik niet. Zij was voor mij nog een onbekende. En zij vroeg mij, nog geen 10 seconden nadat ik me had voorgesteld als de nieuwe predikant: dominee gelooft u in de hel? Op die vraag was ik helemaal niet voorbereid, het overviel me. Wat zou u antwoorden? Lees nou even nog niet verder...

Van de schrik bekomen reageerde ik met: mevrouw ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar de hel is voor mijn geen geloofsartikel, ook al komt in de 12 Artikelen het zinnetje voor: ...nedergedaald ter helle (ook te vertalen als neergedaald in het rijk van de dood, een vertaling die mij liever is). In een oud belijdenisgeschrift van onze kerk, de Heidelbergse Catechismus (1500 jaar jonger dan de bijbel!), staat daarover: dat zinnetje staat er opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost moge zijn, dat mijn Here Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten en verschrikking, waarom Hij gedurende zijn gehele lijden, maar in het bijzonder in zijn dood aan het kruis verzonken was, mij van de dodelijke angst en pijn verlost heeft...

De hel is m.i. niet iets om elkaar angst mee aan te jagen, maar om je als volgeling van Jezus te binnen te brengen: Hij verlost mij van mijn angst!

Als prediking je bang maakt is het geen blijde boodschap. Ik zie nog die jonge man weglopen toen ik een keer de term hel en verdoemenis gebruikte in een preek.

Zie verder, pag. 3

Leesrooster

za	30 sept.	2 Kon. 23:15-30	Josia maakt schoon schip
zo	1 okt.	2 Kon. 23:31-24:7	Joachaz en Jojakim
ma	2 okt.	2 Kon. 24:8-17	Jeruzalem in ballingschap
di	3 okt.	2 Kon. 24:18-25:7	Jeruzalem omsingeld
wo	4 okt.	2 Kon. 25:8-17	Jeruzalem verwoest
do	5 okt.	2 Kon. 25:18-30	Juda in ballingschap
vr	6 okt.	Matteüs 21:18-22	Als je maar gelooft
za	7 okt.	Matteüs 21:23-32	Jezus' gezag
zo	8 okt.	Matteüs 21:33-46	De mishandelde
ma	9 okt.	Psalm 21	Gods rijke zegen
di	10 okt.	Openbaring 1:1-8	De tijd is nabij
wo	11 okt.	Openbaring 1:9-20	Een stem als een bazuin
do	12 okt.	Psalm 16	Vreugde in uw nabijheid
vr	13 okt.	Openbaring 2:1-7	Kom tot inkeer

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2 waarneming	5
Pastoraal werker	5
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	7
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Diversen	10

Kerkdiensten

Zondag 1 oktober

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heren: Dhr. K. van Hulst
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan

Hervormd Centrum Samen kerk

09.30 uur: 10-erDienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch,
Vriezenveen
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink
Gastdame/-heer: Dhr. J. Companje
Mw. I. Noeverman

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Mw. ds. J. Teding, Vroomshoop
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. E. Hogenkamp
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink
Dhr. R. Robijn

Witharen

10.00 uur: Mw. ds. M. Winters-Karels
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 6 okt. 18.30 uur: Dhr. K. Schaap

Nijenhaghen

Vrijdag 6 okt 19.30 uur: Dhr. K. Schaap

Zondag 8 oktober

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J. Tiggelaar
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Mw. M. Hekman
Dhr. G.J. Hekman
Mw. P. de Jonge

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers
Gastdame/-heer: Mw. J. Beniers
Dhr. K. van Hulst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Mw. ds. M. de Vries, Wierden
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Mw. M. Veldman
Fam. Doldersum

Witharen

09.30 uur: Inloop met koffie, thee of ranja
10.00 uur: Noaberkerk
M.m.v. Breathe uit Ommen
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten
Thema: 'Verrassing'

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 13 okt. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo

Nijenhaghen

Vrijdag 13 okt. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo

Bij de diensten

1 oktober Israëlzondag Diaconiecollecte Kerk en Israël

Voor de Protestantse kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

8 oktober Noodhulp Marokko en Libië

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: de aardbeving in Marokko en de verwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De ontredde en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië en doet een beroep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak.

Wij vragen u of u een bijdrage zou willen leveren aan deze noodhulp tijdens de diaconiecollecte van deze zondag, bestemd voor deze noodhulp of door uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van de diaconie onder vermelding van 'Noodhulp Marokko en Libië'. Uw bijdragen aan deze collecten of via de bankrekeningen worden door de Gereformeerde en Hervormde diaconie verdubbeld met maximaal € 1.500 per diaconie.

Namens de gezamenlijke diaconieën hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diaconie Gereformeerde kerk: NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie Hervormde gemeente: NL46 RABO 0348 9043 47

De diaconieën

Hervormde gemeente

Collecten

1 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Prot. kerk Kerk en Israël en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

8 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Noodhulp Marokko en Libië en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Ommen

1 oktober: Nathan Haveman

8 oktober: Marith Hekman

Kinderoppas

Ommen

1 oktober: Jennie Dankelman

Sandra Hulsman

8 oktober: Marianne Hierink

Gerjo Snijder

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

8 oktober Noaberdienst 'Verrassing'

Wie houdt er nou niet van een verrassing?

In deze Noaberdienst willen we graag met jullie ontdekken hoeveel verrassingen wij dagelijks niet meemaken. Denk daar maar eens over na. Misschien wil jij ze wel delen met ons. Ook wordt in deze dienst vanuit De Bijbel ingegaan op de verrassingen die wij daar kunnen lezen. Andries Martens zal ons aan de hand van deze Bijbel leiden door deze Noaberdienst. Voor de kinderen is er extra aandacht en er is oppas voor de kleinsten.

Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja.

De dienst begint om 10.00 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door de band Breathe uit Ommen.

Allen van harte welkom en laat je verrassen!



Collecten

1 oktober

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie Kerk & Israël - PKN
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie Kerk & Israël - PKN
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO

8 oktober

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie Noodhulp Marokko en Libië

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie Noodhulp Marokko en Libië

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO

Kinderoppas

Ommen

1 oktober: Marijke van Harten

Monique Welink

8 oktober: Karin Doldersum

Maartje Herbert

Witharen

8 oktober: Marrie Noordegraaf

Jannie Bouwhuis

Vervolg meditatie

Hij was er mee opgegroeid. Er mee bang gemaakt. In een depressie geraakt... Hij kon die woorden niet meer horen. De kerk had hem beschadigd tot in het diepst van zijn ziel. Die prediking had het leven voor hem een hel gemaakt... En waarom die oude mevrouw zich afvroeg of ik in de hel geloofde: omdat ze het oneerlijk zou vinden mensen als Hitler

in de hemel tegen te kunnen komen, de moordenaar van haar man. Dan ook maar geen hemel zei ze. Ondertussen bereid ik een dienst voor over de vraag: moet het gaan over hemel en hel of over hemel en aarde of eigenlijk alleen om de aarde?

Ds. Wim den Braber

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Schepers-Hengelaar
Dhr. J. ter Horst
Mw. F. v. d. Linde-Lammerink
Mw. C.P. Wielemaker
Mw. G.D. Marsman-Gerrits
Mw. H.J. Marsman-Kleinlugteveld
Dhr. H. Hilbink
Mw. J. van Lenthe-Goos
Dhr. B.J. Wiene
Dhr. J. Volkerink
Mw. G. Kuipers
Mw. T. Lammerink-Kuipers
Dhr. H. de Boer
Mw. H. Stegeman-Ekkelkamp
Mw. J. Hansman-Tempelma
Dhr. D. Kroese
Mw. S. Siemeling-Kroezen
Dhr. M. Sijtsma
Dhr. M. Tempelman
Dhr. W. Ekkelenkamp
Mw. T. Boomgaardt-Oenema
Dhr. J. van Gerresheim
Mw. J.H. Menderink-Gort

We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo
✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Zondag 1 oktober is het Israëlzondag en de evangelielozing is Mat 21, 23-32.

Op 8 oktober mag ik voorgaan in Vinkenbuurt. Door vakantie en allerlei andere zaken (ruilzondag, tentdienst, startzondag) is het dan bijna drie maanden geleden dat ik daar voor het laatst was.

Doopzondag

Zondag 15 oktober is er een doopzondag. Ouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken mogen zich bij mij melden.

Tot Slot

Inmiddels is de startzondag geweest en zijn wij begonnen aan een nieuw seizoen. Ik hoop dat wij met elkaar gehoor zullen geven aan het jaarthema 'Ga mee'. Dat wij met elkaar mee op

weg zullen gaan/blijven! Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Pastoraal team Noord-West

In de vergadering van 6 september jl. hebben wij afscheid genomen van Anja Stoker en Janny Schaaapman. Anja en Janny hebben een groot aantal jaren deel uitgemaakt van wijk 3, dat later opging in pastorale eenheid Noordwest. Wij bedanken Anja (pastoraal medewerker) en Janny (ouderling/voorzitter) voor het werk wat zij gedaan hebben bij en voor de gemeenteleden. Ook hebben we 2 nieuwe pastoraal medewerkers mogen verwelkomen in ons team, Jako Bijl en Reina van der Wilt. Zij kregen als welkom een rode roos met doornen en legden daarna geheimhouding af.

Tijdens de vergadering hebben we het gehad over hoe mooi het zou zijn om nog meer te kunnen doen voor de gemeente, zoals activiteiten organiseren, mensen bezoeken, Pand 25 te bemensen en ga zo maar door. Ons team bezoekt mensen van onze gemeente in alle verzorgingshuizen in Ommen en dat willen we graag blijven doen.

Dus aan u de vraag: wilt u ons daarbij helpen, zodat wij de mensen kunnen blijven bezoeken? Wilt u ons team komen versterken of eerst informatie, bel of mail dan naar onze coördinator Wilma Ekkelkamp

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl of naar Jolanda van Beesten, voorzitter Pastoraal Team NoordWest.

Jolanda van Beesten

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tiggelaar
✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Geen berichten i.v.m. vakantie van ds. Tiggelaar.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 8 oktober was een zondag waarop ik niet was ingeroosterd, maar toch mag ik aan 2 diensten meewerken. Allereerst hoop ik aan de Noaberkerkdienst van 10.00 uur in Witharen een bijdrage te leveren door dhr. Dick Wermink te bevestigen als ouderling. Dick zal met name als ouderling Witharen vertegenwoordigen in de Kleine Kerkenraad. Fijn dat je daartoe bereid bent Dick! De rest van de dienst wordt ingevuld door de organisatie van de Noaberkerk.

's Middags om 16.00 uur is er een Kliederkerkdienst. Het is al een aantal jaren geleden dat er (in samenwerking met ds. Coby de Haan) een Kliederkerkdienst werd georganiseerd. Samen met Marianne Kremer en enkele ouders die de afgelopen 2 jaar een kind lieten dopen mag ik hier een bijdrage aan leveren. De dienst wordt gehouden in het Hervormd Centrum. Kernwoorden zijn: Verbinden, Knutselen, Ontmoeten, Helpen, Spelen. Thema deze keer is: Het verloren schaap.

Zie nadere informatie elders in deze Kerkvensters.

PKN app

Nog even over de groep 'Wel en wee'. Zoals bekend worden daar met name mensen genoemd die ziek zijn of elders opgenomen worden, op een moment dat het nog wel even duurt voordat daarvan vermelding in Kerkvensters kan plaatsvinden. Dat betekent dat er na vermelding in de app een snelle mogelijkheid voor meeleven is. Vermelding gebeurt alleen met instemming van betrokkenen. Mochten we vergeten om melding te maken in de app of stelt u vermelding om de een of andere reden op prijs dan kunt u dat zelf ook doorgeven aan kerkelijk werker of predikant, zodat hij voor vermelding kan zorgen. Vanaf heden willen we ook geboortes en voorgenomen huwelijken vermelden door een scan van de kaart te maken. Ook willen we in geval van overlijden van een gemeentelid dit in de app (via een scan van de rouwbrief) bekend maken. Dit doen we na afkondiging in de zondagse dienst. Een uitzondering is als een afscheidsdienst voor de zondag van de afkondiging al wordt gehouden en het de zondag ervoor niet kon worden afgekondigd. Uiteraard geldt voor alle bovenstaande situaties dat vermelding alleen plaats vindt met instemming van betrokkenen. Wat de groep 'De dienst van aanstaande zondag' betreft: we laten de geplaatste berichten een maand staan voordat ze verwijderd worden.

Vorbereiding van de kerkdienst van 22 oktober

Nadat ik vorig jaar met een aantal mensen een kerkdienst, waarin ikzelf voorging, heb nabesproken wil ik nu graag, met wie dat wil, een dienst voorbereiden. En wel op donderdag 5 oktober in De Kern om 20.00 uur. We zullen de schriftlezing van zondag 22 oktober lezen en overdenken op de voorbereidingsavond. Welke tekst dat is maak ik niet van tevoren bekend. Je ontvangt de gekopieerde tekst (in meerdere vertalingen) op de avond zelf. Nadat we de tekst hebben gelezen, er in stilte over hebben gemediteerd en met elkaar hebben gedeeld wat de tekst bij ons oproept komt de vraag aan de orde waar de preek over zou moeten gaan. We denken ook nog na over welke liederen passend zouden zijn.

Herinnering

Hierbij een herinnering aan het opgeven voor de activiteiten van het winterwerk (zie vorige Kerkvensters). Op dit moment met name voor de aanmelding van een levensboek maken en de voorbereidende bijeenkomst op de muzikale lezing van prof. Frits de Lange.

Huwelijksjubileum

Op 2 oktober is het 25 jaar geleden dat Gert en Rita Meulenkamp-Kleinjan elkaar het ja woord gaven. Wij feliciteren hen van harte met dit zilver en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Vijfjesactie

Als u dit leest is de startdienst al geweest, zijn de vijfjes uitgedeeld en hebben, zo hopen wij, veel mensen op velerlei wijze het ontvangen vijfje vermeerderd. Via het Prikbord in de PKN-app kon u aanbiedingen van gemeenteleden lezen, waarmee ze hoopten hun € 5,00 te vermeerderen. Ook konden daar tips worden gegeven of konden we lezen op welke originele wijze mensen aan het werk zijn gegaan voor deze actie van World Servants Ommen. In het begeleidende A-4tje kon u lezen hoe het verdiende geld ingeleverd/overgemaakt kon worden. Graag wijzen we nog op de mogelijkheid om in de morgendiensten van 8 oktober (in Witharen, Vinkenbuurt en de beide Ommer kerken) het verdiende geld bij de World Servants bij de in- en uitgang in te leveren. Mocht u wel een vijfje hebben meegenomen na de startdienst, maar is het er niet van gekomen hiermee aan het werk te gaan, dan kunt u deze € 5,00 zondag weer inleveren. En wie weet is het wonder

gebeurd dat die € 5,00 in uw portemonnee een tientje is geworden...

Afwezig

In oktober ben ik afwezig. Collega Wim den Braber neemt in dringende gevallen voor mij waar.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Pastoralia

Tien jaar lang, nadat hij had gehoord prostaatkanker te hebben, mocht Ties Nauta samen met zijn Gerrie, kinderen en de kleinkinderen nog met plezier invulling geven aan zijn leven. Stap voor stap werden de laatste tijd zijn krachten minder, totdat in een tijdsspanne van ruim een week alle kracht uit hem wegvloeide. Hij was er helemaal op voorbereid. En hij was bereid. Donderdag 14 september keken we elkaar, op zijn nadrukkelijke verzoek, in de ogen, ontving hij de zegen en nog geen dag later sloot hij de ogen. Dat de kracht en de vrede die Ties ervoer vanuit zijn geloof ook ervaren mogen worden door Gerrie, de kinderen en de kleinkinderen en allen die nu zonder hem verder moeten, familie, vrienden, koor.... Hieronder vindt u een ter herinnering aan Ties.

En ik denk aan al die gemeenteleden in wijk 2 die op mijn pad kwamen of op mijn pad zijn en die veel zorg om de toekomst kennen, vanwege hun gezondheid, hun werk, hun kinderen of kleinkinderen...

Ds. Wim den Braber

Pastoraal werker



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Cluster zorgcentra

Als u deze editie van Kerkvensters leest, is de seniorenmiddag geweest en hebben we als cluster vergaderd over de wijze waarop we pastoraal actief mogen zijn in 't Kaartspel, De Hoekstee, Oldenhaghen, De Brug, Het Strookje, 't Vlierhuis en Nijenhagen en een aantal adressen buiten Ommen. Daarbij hebben we ook met elkaar de Avondmaalsvieringen in Oldenhaghen en Nijenhaghen op vrijdagavond 8 september geëvalueerd. In het volgende Kerkvenster kom ik hierop terug.

Ds. Wim den Braber



Activiteitenagenda

Datum + tijdstip	Wat	Waar
Elke zondagochtend	Kindernevendienst en kinderoppas	Diverse kerken
29 sept. 18.30-19.15	Kinderkoor 'Een vrolijk geluid'	De Kern, bovenverdieping
29 sept. 19.15-20.15	Club Njoy Ommen (groep 5 t/m 8 jaar)	De Kern, Kelder
01 okt. 9.30 - 11.00	Bible Basics (basiskennis Bijbel) (10 en 11 jaar)	Hervormd Centrum, kleine zaal
01-okt. 9.30 - 11.00	Tienerdienst (12-16 jaar)	Hervormd Centrum, grote zaal
03 of 10 okt. 19.00-20.30	Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen (12-16 jaar)	Beltweg 2, Witharen (Lambert van den Berg)
3 okt. 19.00 - 20.00	Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m 8 jaar)	Gebouw Irene, Witharen
6 okt. 19.15-20.15	Club Njoy Ommen (groep 5 t/m 8 jaar)	De Kern, Kelder
8 okt. 16.00	Kliederkerk: (groot)ouders met hun jonge kinderen	Hervormd Centrum, grote zaal
10 okt. 19.00-20.00	Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m 8 jaar)	Gebouw Irene, Witharen
13 okt. 18.30-19.15	Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' (Bring a friend les)	De Kern, bovenverdieping
13 okt. 19.15-20.15	Club Njoy Ommen (groep 5 t/m 8)	De Kern, Kelder
15 okt. 11.00-12.30	AtEleven (alle leeftijden) (kerk maar dan anders)	Hervormd Centrum, grote zaal

Catechisatie

In vorig Kerkvensters stond vermeld dat er voorlopig geen catechisatie wordt gegeven. Dit geldt echter alleen voor de leeftijdscategorie 12-16 jaar in Ommen en de 16+groep. Voor beide groepen denken we nog na over de wijze van invulling. De catechisatie 12-16 jaar in Vinkenbuurt/Witharen gaat dit seizoen wel gewoon door en wordt gegeven door Lambert van den Berg. Ook Bible Basics voor 10-11 jarigen gaat ook gewoon door.

Arjan Veurink

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Hervormde gemeente
17-09 Mw. H. Schuttert-Schutte
Mw. T. Huetink-Boscher
24-09 Fam. Van den Beukel
Dhr. J. Kroon

Vinkenbuurt

17-09 Dhr. D. Middag
24-09 Dhr. en mw. Kippers

Witharen gebouw Irene

17-09 Mw. J. Bouwhuis
24-09 Mw. H. van der Veen-Petter

Gezamenlijke berichten

Verruim je blik

Vorig jaar zijn vijftien 'Verruim je blik' cakeblikken verspreid in Ommen. Met het 'verruim je blik' ga je op bezoek bij iemand. Er zijn vele redenen te bedenken om bij iemand aan te bellen of om iemand spontaan op te zoeken. Hoe fijn is het om je welkom te weten in je nieuwe buurt of wanneer iemand aan je denkt nu je het zo moeilijk hebt. Het kan ook gebeuren dat je juist iets moois te vieren hebt. Mocht je zo'n gevuld 'verruim je blik' ontvangen dan weet je hoe fijn dat is. Vervolgens kun je er zelf ook weer mee op pad om iemand te bezoeken. Zo geven wij de aandacht en zorg voor elkaar praktische invulling. Ook het nieuwe jaarthema 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde' nodigt uit om bij elkaar op bezoek te gaan en dit ook buiten de kerkmuren te doen. Zijn er mensen die zo'n cakeblik ontvangen en doorgegeven hebben en hierover een stukje willen schrijven? Wij lezen de reacties graag in Kerkvensters!

Eric en Tamara Post

11 oktober Sectie/Ontmoetingsavond Gk/Hg

Betreft: wijk 1 sectie 10 en 13 van de Gereformeerde kerk en omgeving Varsen, Hessenweg west, Balkeweg, Weth. Petterweg, Tussenweg, Ommerkanaal, Hardenbergerweg, Haven Oost en West (gebied) van de Hervormde kerk. Dit jaar hebben we weer een sectie/ontmoetingsavond kunnen organiseren bij de familie Ningbers in Varsen. En zeg nu zelf. Wat is er mooier als van de PKN-kerken in Ommen straten en buurtschappen samen komen. Samen ontmoeten, samen eten, samen luisteren naar een onderwerp dat ons kan raken.

We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Na het eten zal Mieke Steen vertellen over de Stichting Good Hope. De Stichting is op 14 juli 2008 opgericht in Ommen en is geboren nadat Mieke Steen, stichter van Good Hope, haar oudste dochter Ellen bezocht, die gestudeerd heeft en getrouwd is in Oeganda. Tijdens haar regelmatige bezoeken aan haar dochter daar, heeft Mieke veel mensen ontmoet, onder andere Father Fredrick Tusingire, een katholieke priester. Deze priester had een organisatie opgericht, RENA

Uganda, die o.a. een middelbare, technische school voor zeer arme en vooral weeskinderen was gestart. De stichting ondersteunt de medische post Good Hope, in de binnenlanden van Zuid-West Oeganda. Deze kon gebouwd worden met de erfenis van Miekies moeder (die overleden is in 2006) en een gift van de familie Jaksch, een Duits echtpaar. In 2008 is de medische post 'Good Hope' gebouwd in Mahyoro, Oeganda. De missie van de stichting is om medische zorg te bieden aan de arme bevolking in de Rwenzori regio in Oeganda, waar vooral in de binnenlanden een groot gebrek is aan medische zorg. Na de presentatie is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Via een brief is iedereen, die in de sectie 10 en 13 van Gereformeerde kerk en de genoemde straten van de Hervormde kerk woont, uitgenodigd.

Gerrit Vogelzang

Hervormde gemeente



Berichten uit de Kerkenraad

Kerk & Klimaat

Onlangs is in de kerkenraadsvergadering door Herman van Dijk en Jos Maessen een presentatie verzorgd met betrekking tot de visie Kerk & Klimaat. Beiden hebben zich intensief ingezet om deze visie vorm te geven. De Gereformeerde kerk heeft ingestemd met deze visie en ook andere kerken werken mee aan de uitwerking hiervan. Aan de Hervormde gemeente werd gevraagd hier ook in mee te werken. Onlangs is in een (speciale) editie van Kerkvensters aandacht besteed aan deze visie en het daarbij behorende werkplan.

Uitgangspunt is dat we als mensen en zeker als christenen zorgvuldig met Gods schepping moeten omgaan. Als mensen zijn we niet in staat deze wereld te redden, dat kan alleen God. Maar als mensen zijn we wel op deze aarde gezet en moeten we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Vanuit dat gezichtspunt heeft de kerkenraad, na de presentatie van Herman en Jos, besloten deze visie te omarmen. Eenieder wordt van harte uitgenodigd om werk te maken van de uitvoering van deze visie en het daarbij behorende werkplan. In Kerkvensters zal hieraan door de werkgroep Kerk & Klimaat regelmatig aandacht worden geschonken.

Gemeenteavond

Op 21 november staat er weer een gemeenteavond gepland. Het verzoek is deze datum vast in uw agenda te zetten. De bedoeling is om de gemeente te horen met betrekking tot het nieuw vast te stellen beleidsplan 2024-2027.

Ook zal de liturgiecommissie een presentatie verzorgen waarbij het door hen opgestelde rapport als uitgangspunt zal dienen. Nadere informatie over deze gemeenteavond volgt op een later moment.

Voortgang kerkenwerk

We geloven dat God altijd voor Zijn kerk zal blijven zorgen en dat Hij nooit loslaat het werk waaraan Hij is begonnen. Op het moment dat u dit leest ligt de startzondag achter ons. Een nieuw kerkseizoen ligt voor ons. Een seizoen waarin weer de nodige zaken opgepakt moet gaan worden. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden die de handen uit de mouwen steken. Daar zijn we blij mee en heeft een hele grote waarde. Toch is dat (nog) niet genoeg. Er zijn namelijk steeds minder handen waarvan wel verwacht wordt dat zij dezelfde opgaven tot een goed einde brengen. En dat is niet reëel. Op dit moment zijn er niet ingevulde plaatsen bij PaKaN! met als gevolg dat niet alle jeugdwerk doorgang kan vinden! Ook binnen de kerkenraad zijn er vacante plaatsen. Wat zou het mooi zijn als er meer

jongeren toe zouden treden tot het kerkbestuur. De komende tijd wordt u misschien wel benadert voor een functie om te gaan dienen in Gods koninkrijk. Ik hoop dat u daar dan volmondig 'ja' op kunt zeggen. Wat nog mooier zou zijn, is dat u zichzelf aanmeldt bij de scriba Gerry Westerhof. Haar contactgegevens staan elders in deze Kerkvensters.

Marinus Dunnewind, Voorzitter Kerkenraad

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

10-09	Kerk	Diaconie	H.A.
Vinkenbuurt	€ 24,20	€ 25,45	€ 121,80
Kerk Vinkenbuurt	26,90		

17-09 (tentdienst)	Kerk	Diaconie	Tentdienst
Vinkenbuurt		€ 109,70	€ 127,90

Opbrengst zendingsbussen Vinkenbuurt € 145,40

Giften

Voor de kerk
€ 10,00 via dhr. W ten Kate

Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. P. de Jonge
€ 5,00 via mw. D. Stegeman
€ 10,00 via mw. J. Meijerink

H.V.D. wijk N-W
€ 10,00

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

2 oktober	Moderamen KK
9 oktober	Kleine Kerkenraad
16 oktober	College van Kerkrentmeesters
23 oktober	Diaconie

8 oktober Bevestiging

De kerkenraad stelt dhr. Dick Wermink voor als ouderling met bijzondere opdracht. Dick zal als afgevaardigde vanuit Witharen de KK vertegenwoordigen.

Indien uiterlijk 2 oktober geen wettige bezwaren tegen deze benoeming, schriftelijk en ondertekend, worden ontvangen bij de algemeen scriba, zal de bevestiging D.V. op 8 oktober om 10.00 uur in gebouw Irene in Witharen plaatsvinden.

Algemeen scriba, Aly Buiten

9 november Vrijwilligersavond

Binnen de Gereformeerde kerk zijn heel veel mensen die zich inzetten voor de gemeente, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Als dank voor deze inzet wil de kerk graag een gezellige avond houden voor iedereen die vrijwilliger is binnen onze gemeente. Onder vrijwilliger wordt verstaan: iedereen die zich inspant voor de kerk van koffieschenker tot ambtsdrager. De avond staat gepland op donderdag 9 november van 20.00-22.00 uur in De Kern. We hopen op een gezellige avond samen en dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Wanneer je van plan bent om te komen, zien we graag je opgave voor 1 november tegemoet via

✉ vrijwilligersavondgkammen@gmail.com + naam en aantal personen (de voorkeur).

Janny van der Heide en Jolenta Weidenaar

Kerk Informatie Punt (KIP)

KIP, wat is dat? Dat is misschien een vraag die bij je opkomt. Dan stellen wij jou een aantal tegenvragen: Heb jij wel eens een idee om met anderen in onze gemeente iets te willen doen? Maar denk je, hoe moet ik dat doen en bij wie moet ik aankloppen? En denk je dan: laat maar, dat is te ingewikkeld? Dan hebben wij het antwoord!

KIP kan jou helpen, het wijst je als het ware de weg in het kerkelijk doolhof. Hoe en wat je kunt gaan doen om jouw idee te realiseren. Of mensen ontmoet met hetzelfde idee of initiatief. Wanneer je het op onze website pkn-ommen.nl niet kunt vinden, kun je altijd bij ons terecht.

We geven vast een aantal voorbeelden. Misschien heb je zelf ook een goed idee?

Samenkomen om iets creatiefs te doen

Je hebt een kind met een beperking en zou daar graag met anderen over praten

Je hebt behoefte aan een Bijbelkring om met anderen door te praten over je geloof

Je bent mantelzorger en je hebt behoefte aan contact met anderen hierover

Als jongere, midden of iets oudere generatie wil je graag samen iets doen

Je bent alleenstaand en zou graag praten met anderen of samen iets leuks doen

Je zou graag met anderen willen wandelen en ontdekt dat je zo aan kunt sluiten!

Wat kunnen we veel van elkaar opsteken en voor elkaar betekenen! En wat levert dat jou op?

Het is al bewezen, dat 'samen' verbinding brengt. Denk aan het project Secret Sisters, de kunstmarkt en het gezamenlijk uitvoeren van een musical. Je ontmoet mensen die je misschien alleen van gezicht kent. Dat we meer naar elkaar gaan omzien. Hoe mooi is dat!

Het is nu aan jou: wat ga je hiermee doen?

We zijn als KIP erg benieuwd naar je ideeën! Wij zijn enthousiast, jij ook? Dus heb je een idee dan kun je mailen naar: ✉ geref-kip@pkn-ommen.nl of meld het via de Donkeymobile app. Iemand van de werkgroep aanspreken na de kerkdienst kan natuurlijk ook.

Namens het Kerk Informatie Punt (KIP),
Joaline Breteler, Mariska Herbert, Joke Schonewille,
Matthijs Steen en Jolenta Weidenaar

Vorming

30 september Wandelen

Lazama gaat weer wandelen op deze zaterdagmorgen en we verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ongeveer 10 km in een rustig tempo gewandeld, met halverwege een korte rustpauze en (misschien) na de wandeling een consumptie bij een restaurant. We rijden (of fietsen) gezamenlijk naar de parkeerplaats bij de Steile Oever en starten daar één van beide vaste 10 km wandelroutes, de blauwe of de gele route. Iedereen is van harte welkom, aanmelding vooraf is niet nodig. Verdere informatie of suggesties voor nieuwe routes bij

Herman Tip

11 oktober Gespreksgroep, ds. Henry Dorgelo

De gespreksgroep op de woensdagmorgen gaat dan weer van start (09.30 uur, De Kern, 1x per 2 weken). De eerste bijeenkomst willen wij met elkaar van gedachten wisselen over het geloofsgesprek. Dit naar aanleiding van het boekje dat onze

eigen kerk hierover uitgaf, 'De Bijbel in het midden'. De eerste keer hoeft er nog niets voorbereid te worden en zal ik het thema inleiden. Of wij met dit boekje verder gaan en/of voor iets anders kiezen zullen wij vervolgens samen overleggen. De groep bestaat al enkele jaren maar als u mee wilt doen dan bent u van harte welkom.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

De cursus Luisterend Bidden nu ook in Vroomshoop

God verlangt naar contact met de mens. Heb jij een verlangen om te luisteren naar Zijn stem? Tijdens drie sessies, die gegeven worden door een trainer van het EW, zul je toegerust en bemoedigd worden om te oefenen in bidden en luisteren. Of je nu bekend bent met gebed of niet, deze training biedt verdieping en nieuwe ontdekkingen.

In deze cursus leer je waarom het zo belangrijk is om Gods stem te verstaan en hoe dit je kan helpen in je persoonlijke relatie met Hem. Je krijgt praktische handvatten en technieken aangereikt om Gods stem te leren verstaan en te onderscheiden van onze eigen gedachten of andere invloeden. Ook leer je hoe je op een liefdevolle en respectvolle manier woorden van God kunt doorgeven aan anderen en hoe dit kan bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap en het Koninkrijk van God.

Schrijf je in voor de training via: ✉ trainingen@ewv.nl

Data: 10 oktober, 24 oktober en 14 november

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur

Locatie: Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27, Vroomshoop

Kosten: € 34,95



4 oktober Duurzaamheid duurt het langst

Wat is de schepping prachtig! Tegelijk: Wat is de schepping in nood! Bijna elke dag is dat in het nieuws. Wat doet dat met je als christen? Wat vraagt het van je?

Het gaat dan vaak over duurzaamheid. Wat is dat eigenlijk? En klopt het dat duurzaam ook

duur is? O.l.v. van Jeroen Sytsma denken we daar tijdens een Leerhuisavond over na. Jeroen is predikant in Zwolle, vogelaar, Zero Waste pionier. Hij heeft in Wageningen plantenziektenkunde gestudeerd en in Kampen theologie. Graag laat hij ons nadenken over verrassende Bijbelteksten over groen geloven, over wat Jezus met het milieu te maken heeft en hoe oog voor de schepping je aanbidding kan verdiepen. En natuurlijk wordt het ook praktisch vanavond. Er is veel slecht nieuws, maar wat kan ik goed doen, waar kan ik het verschil maken?

Jong en ouder van harte welkom om 19.45 uur in Het Kruispunt in Dalfsen! Aanmelden kan via: ✉ leerhuisdalfsen@gmail.com.

Jos Maessen

14 oktober Najaarsconcert Sallands Bachkoor

In dit concert staan Rutter met het Magnificat en Händel met zijn Foundling Hospital Anthem centraal. Twee verschillende werken, oud en nieuw, in prachtige akoestiek. Plaats: Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5, Dedemsvaart. De aanvang van het concert is 20.15 uur. Kaarten te bestellen via de site van het koor of aan de kerk. Er zijn kosten aan verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

Baksteen verkoopactie SOVO

Wij willen, samen met een aantal andere stichtingen, met Dianne en Petro de schouders zetten onder de realisatie van een bejaardenhuis in Velyki Luchky.



Stichting Ommen voor Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn heel veel ouderen in de knel geraakt en kunnen geen passende hulp krijgen. Aangezien veel inwoners Oekraïne zijn ontvlucht en de mannen verplicht vechten tegen Rusland, raken ouderen tussen wal en schip en eindigen zonder de benodigde ondersteuning om aan noodzakelijke basisbehoeften als eten, drinken en medicijnen te komen.

Inmiddels zijn alle papieren en handtekeningen om te kunnen bouwen binnen. Door één van de kerken in Velyki Luchky is een stuk grond geschonken, waarop het huis gebouwd kan gaan worden. Petro is al druk bezig met de bouw, (op de PKN-app, SOVO-groep kunt u de vorderingen van de bouw volgen).

Nadat er 4 bestuursleden van SOVO een bezoek hebben gebracht aan Dianne en Petro en hebben gezien en beleefd hoe de situatie momenteel is in Velyki Luchky en omgeving, kunnen wij beamen dat het verantwoord is om in de huidige oorlogssituatie in deze omgeving te gaan bouwen en willen Dianne en Petro hierbij van harte ondersteunen.

Om de bouw van het bejaardentehuis te bekostigen zullen wij diverse acties gaan voeren en één van deze acties is de verkoop van bakstenen. Hiermee kunt u eigenaar worden van één of meerdere bakstenen. De bakstenen zijn te koop voor € 10,00 per stuk. Bij de baksteen hoort een op naam gesteld certificaat van echtheid, waarmee de aanschaf wordt bevestigd. De certificaten zijn gedrukt in een gelimiteerde oplage en worden voorzien van een uniek nummer. Uw naam (of bedrijfsnaam) wordt op het certificaat vermeld en ook het aantal gekochte bakstenen. Op onze website www.sovo-ommen.nl zal worden aangegeven hoe de verkoop vordert en wat de totale verkoop heeft opgebracht.

Door overboeking van € 10,00 of een veelvoud hiervan naar NL26RABO 0348949715 t.n.v. Stichting Ommen voor Oekraïne en onder vermelding van 'Bakstenen' en uw adres, kunt u uw steentje bijdragen aan de realisatie van een veilig thuis voor de ouderen in Velyki Luchky e. o.

Zodra het geld binnen is, gaan wij voor u aan de slag en ontvangt u de baksteen en het certificaat thuis.

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met Erna of Plonie

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

 Laten we bidden dat we in al het werk dat we doen uit liefde voor Jezus, Hem beter zullen leren kennen en Hem bekend zullen maken.

 Laten we bidden dat de Heilige Geest ons kracht zal geven om met onze naaste te delen in vreugde en verdriet en om te getuigen van Gods liefde in alles wat we doen.

 Laten we bidden voor alle zieken. Voor herstel en Gods kracht, rust en nabijheid voor hen en de mensen die om hen heen staan.



Laten we God danken voor Zijn bijzonder mooie schepping waarvan we mogen genieten. Laten we bidden dat eenieder zijn verantwoordelijkheid zal nemen om zorgvuldig met de aarde om te gaan.



Laten we God danken voor de activiteiten die worden aangeboden in de gemeente. Laten we bidden dat mensen van alle leeftijden hun weg zullen weten te vinden naar de activiteiten die voor hen worden georganiseerd.



Laten we bidden dat we vanuit dankbaarheid voor Gods genade voor ons, anderen niet snel zullen (ver)oordelen, maar genadig zullen zijn naar de mensen om ons heen.



Laten we bidden voor alle jongeren. Dat ze in deze wereld vol verleidingen, Gods leiding voor hun leven zullen zoeken en zullen mogen vinden.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 13 oktober. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 3 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via E-mail:

(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl
✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Dhr. H. Kortman
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
✉ dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Gebouw Irene

Contactgegevens:
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Diversen

De redactie van Kerkvensters is dringend op zoek naar een

Eindredacteur m/v

De werkzaamheden bestaan vooral uit het redigeren en corrigeren van de aangeleverde tekst in Kerkvensters. Een goede kennis van de Nederlandse taal en ervaring met Word en Outlook is gewenst.

De werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis gedaan worden, maar kunnen ook op de redactiecomputer uitgevoerd worden en vinden plaats op donderdag/vrijdag. Op zaterdagmorgen ben je nog een uurtje beschikbaar om de laatste kopij te corrigeren. Hierna wordt Kerkvensters gereed gemaakt voor de drukker door de technische redactie.

Indien u interesse heeft, of u heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Roelof Flokstra of Hetty Hutman.